



Maranatha Mare

juni 2024

Jaargang 51 No 4

Een gebed bij het Feest van de Drie-eenheid

De zondag na Pinksteren staat bekend als Drievuldigheidszondag of Trinitatiszondag.

Deze dag is gewijd aan de Heilige Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest.

Drie-ene God,
Vader, Zoon, Geest,
ik kom tot U,
U, die ook vriend, moeder, spiegel, licht of een Ander kunt zijn.
U, die wilt zijn wat wij nodig hebben.
U, die weet wat we nodig hebben.
Ik bid tot U, vandaag.
In stilte sluit ik mijn ogen en neem een moment.
Een pauze in de dag
om me te richten op U.
Zoals Vader, Zoon en Geest niet zonder elkaar kunnen,
zo kan ik niet zonder U.
Dat voel ik diep vanbinnen.

Ik bid U, geef me uw liefde,
Laat me delen in de liefde die in U bestaat, U die liefde bent.
U, die in uw wezen liefde bent, liefde tussen Vader, Zoon en Geest,
liefde die zich uitstrekt naar de wereld.
Laat mij delen in die liefde.
Geef me wat ik nodig heb
om zelf ook liefde te kunnen delen.
Geef de wereld wat ze nodig heeft,

U weet het.

Amen

(door ds. Manoa Dangremond)

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/een-gebed-bij-feest-drie-eenheid/>

Je kunt de toekomst zien

Ik vind het altijd interessant welke thema's ongevraagd naar voren komen in mijn hoofd. Eerst moet ik letten op wat precies er doordraait. Dan bewust daarover nadenken. Dan met God in gesprek gaan daarover. Soms verdwijnt de zaak weer zonder een "antwoord".

Soms komt er een voorlopig inzicht naar boven, maar je weet gelijk dat dit nog lang niet alles is. En soms komt er een *aha*-ogenblik van dieper inzicht.

In de yogaklas is er altijd een pak kaarten met een boodschap. Voordat de klas begint neem je zo'n kaart en denkt even na over de boodschap. Soms is wat de kaart te zeggen heeft gewoon interessant. Dan zeg ik: oké. Soms gaat het over een thema waarover ik juist aan het nadenken was. Dan zeg ik: ja, dat is het precies.

Van de week kreeg ik voor het eerst een boodschap waar ik me helemaal niet in kon vinden. De kaart met het beeld van een giraffe en de woorden: *You can see the future*.

Mijn reactie: nee, dat kan ik niet! Niemand kan de toekomst zien. Dat is toch helemaal gek! Hoe kom je daaraan?

Het liet me maar niet los. Het thema bleef in mijn hoofd ronddraaien. Plotseling kwam de *aha*-ogenblik. Natuurlijk kan ik de toekomst zien! Ik weet hoe het eruit zal zien.

Mijn toekomst ziet er precies uit zoals mijn verleden: het is in Gods hand. Gods hand is Gods hand. Dat verandert niet. Ja, de inhoud van wat er met je gebeurt daar in Gods hand over tijd heen, zijn verschillend en onbekend. Maar de uitkomst is bekend: alles werkt mee ten goede, het beste voor jou.

Dit zie je duidelijk als je terugkijkt op je leven. Al die dingen van het leven – de ervaringen, gebeurtenissen, alles wat je meemaakte – waren niet alleen maar goed of slecht, prettig of onprettig. Er was van alles wat. Het merkwaardige van dat "alles in Gods hand" is dat, in het geheel gezien, alles een plaats had en op de ene of andere manier een bijdrage heeft gemaakt tot de mens die je vandaag bent. Niets was onnodig. Het geheelbeeld: Gods kunstwerk.

Na dat *aha*-ogenblik van inzicht: "ja, ik *kan* de toekomst zien, mijn toekomst", moest ik nog even nadenken over hoe dat nu zal gaan. Maakt

het een verschil aan hoe je dan gaat denken en functioneren? Maakt het dingen dan ingewikkeld, of juist eenvoudig? En wat van al die onbekende inhouden die nog zullen komen – wat is hun plaats in je denken en gevoel over de toekomst?

Zo plotseling als dat *aha*-ogenblik kwam, zo plotseling kwam al dat nadenken en al die vragen tot een einde. Ik werd gelaten met een gevoel van rustige eenvoud. Het maakt echt niet uit – al die onbekende dingen van een onbekende toekomst. Ik voel me thuis hier in de warmte van het vertrouwde bekende: in Gods hand zijn.

In Gods hand was heel mijn leven tot nu toe. Zo was het.

In Gods hand is heel mijn leven nu. Zo is het.

In Gods hand zal heel mijn leven zijn van nu af aan. Zo zal het zijn.

Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws

Marjan van Zee heeft net een lange traject in het ziekenhuis achter de rug en is nu weer thuis in haar eigen omgeving. Onze dank aan Emmy die contact heeft weten te maken met Marjan en ons op de hoogte houdt.

George Mijné tobt steeds meer met zijn gezondheid. Zijn dochter is op bezoek uit Nieuw Zeeland, en wij denken aan Peggy en hun dochters en George in deze bijzondere en moeilijke tijd.

Catrien de Wee heeft het ook niet makkelijk met haar levenskwaliteit. Onze dank aan Eddie en Joke en Emmy die haar zo goed mogelijk ondersteunen.

Een goede vriend van Rudy Trap en een bekende van een aantal van onze gemeente leden: Adrian Alper is op 51-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van tuberculose. Gecondoleerd aan iedereen waarvan Adrian een deel van hun leven was.

Ellen van der Kuil heeft haar operatie heel goed doorstaan, in de woorden van de chirurg: “you cruised through the operation”, was binnen drie dagen weer thuis, en het herstel proces liep ook goed. Opvolg benadeling zal bestaan uit een dagelijkse dosis van twee

tabletten, en bijwerkingen en effectiviteit van de medicijn zullen pas over de volgende maanden duidelijk worden via bloed toetsen en scans.

Ellen schrijft :

Nogmaals werd ik gedragen en ondersteunt door

- Ferry, Bernard, Andrea en Jochem
- Yolanda en de Maranatha geloofsfamilie
- een bijzondere vrouwelijke team van engelen: de artsen en verpleeg personeel
- familie de Jong en familie van der Kuil
- werk collega's
- vrienden

Mijn dank aan iedereen voor alle boodschappen en mailtjes en belangstelling. Na alle vrees, bekommernis, onzekerheid, boosheid en opschieten en wachten van de laatste paar maanden, kan ik nu terugkijken over mijn dans met kanker sinds 2000, en samen met Yolanda zeggen:

In Gods hand was heel mijn leven tot nu toe. Zo was het.

In Gods hand is heel mijn leven nu. Zo is het.

In Gods hand zal heel mijn leven zijn van nu af aan. Zo zal het zijn.

Sela!

Kanker het nie 'n rede nie en is nie 'n straf nie

In die binne-kring van my gemeente moet 'n vriendin vir die derde keer in omtrent 25 jaar die moontlikheid van kanker trotseer. Vir 13 van hierdie 25 jaar het ek dele van haar stryd waargeneem. Sy het boonop – saam met die res van ons klein gemeente – die dood van twee ander kanker-stryders en die voortgaande stryd van 'n derde een uit ons kring, meegemaak. Mens sou kon sê ek het 'n voorry-sitplek die afgelope dekade gehad oor hoe mense die werklikheid van kanker hanteer, en veral hoe hulle op die nuus van ander se kanker reageer.

Sê die vriendin wat dit nou weer moet trotseer: mense het baie lewendige opinies oor wat hulle sal doen of nie doen nie, en watter behandeling hulle sal kry of nie kry nie, terwyl hulle hipoteties oor kanker

nadink. Wag totdat dit met jou gebeur, en kyk dan of jy nog klinkklaar opinies en opsies het.

Omdat ek hierdie stryde (meervoud) aanskou, trek 'n onderhoud met Siddhartha Mukherjee op BBC in 2020 my aandag. Die onderhoud handel oor sy bekende boek, "The Emperor of All Maladies. A Biography of Cancer", wat op daardie stadium byna 'n dekade gelede gepubliseer is. In sy antwoord oor hoekom hy 'n boek oor kanker geskryf het, vertel hy van die veelkantige uitdaging wat kanker is, en hoeveel eeue ons al daarteen "oorlog voer".

Ek onthou lankal nie meer die juiste woorde van die onderhoud nie, maar ek onthou my indruk oor die inhoud: kanker is 'n voortdurende uitsondering op 'n uitsondering. Dit het nie 'n rede nie. Dit is nie 'n straf nie. Dit is nie 'n proses van loutering, wat jou 'n beter of sterker mens maak nie. Dít is van die reaksies op kanker wat ek waargeneem het in die afgelope 20 jaar.

Een reaksie sal ek nooit vergeet nie, omdat dit van 'n predikant af gekom het. 'n Naby mens stry met haar hele wese teen haar kanker, vir bykans 5 jaar. Naby aan die einde, toe sy spoedig begin agteruitgaan, hoor sy: "dit is omdat jy besig is om moed te verloor". Ek dink nie ek het die predikant al vergewe vir daardie woorde nie. Eintlik moet ek.

Want ek weet dat teologie-studente vroeg in hulle opleiding vassteek by wat ons die teodisee-vraag, noem: Hoekom is daar lyding in die wêreld (hoekom laat God dit toe). Elke student probeer elke jaar met vasberadenheid 'n antwoord soek. Die antwoord ontwyk ons egter almal, altyd.

Terwyl ek opnuut kanker-stryde aanskou, besef ek net weer: "maklike antwoorde" is onwelkom. Dit is eintlik 'n vorm van geweld. In sulke tye sit ons eerder in solidariteit oor ons magteloosheid en ons broosheid. En, nie omdat ons wonderbaarlike ingrype verwag nie, maar uit geloof oor die Altyd-teenwoordige en die Saam-reisende God, roep ons uit: "Kyrie Eleison!". Heer, wees ons genadig.

Tanya van Wyk

Deze artikel verscheen online op 3 April 2024 op [netwerk24.com](https://www.netwerk24.com):

<https://www.netwerk24.com/netwerk24/stemme/menings/tanya-van-wyk-kanker-het-nie-n-rede-nie-en-is-nie-n-straf-nie-20240403>

Urker kapper Teun Föhn: 'Koning David was best wel een ondeugd'

De Urker kapper Teun Kapitein, ook bekend als Teun Föhn, is een van de gasten in de voorjaarsserie van 'Bijbelen met sterren'. "Ik ben benieuwd hoe anderen denken over de Bijbel. Of je een gemene deler hebt. In de Bijbel zit heel veel troost en steun."

1. Wat wilde je als kind worden?

"Dat was vrij snel duidelijk: iets met interieur of iets met haar. Ik heb alle poppen van mijn zussen vernacheld, tot grote ergernis van mijn vader. Als we met Playmobil speelden, bouwden mijn broers het huis en dan deed ik de styling: de gordijnen en de aankleding van de poppetjes. Dat is eigenlijk altijd zo gebeven. Gisteren heb ik een vloer gelegd, een plafond gemaakt en bij iemand het haar en de make-up gedaan. Iedereen heeft een andere taal van liefde geven. Iets of iemand mooi maken is mijn taal."

2. Wat weet bijna niemand van je?

"Dat ik een tijdje in de vis heb gewerkt. Ik werkte bij de vriesband en de verhandel. Ik moest kisten kabeljauw en platvis omstorten. Dat betekent dat er nieuw ijs in gaat."

3. Wat doe je op je eerste dag als baas van Nederland?

"Regeltjes afschaffen en meer duidelijkheid bieden aan ondernemers. Wat mij betreft ook minder belastingen, zodat er wat overblijft van je spaargeld."

4. Welk historisch moment had je graag meegemaakt?

"De tijd van Lodewijk XIV natuurlijk. Een beetje teatraal, daar hou ik wel van. Een kijkje nemen aan het hof van Versailles in een roerige periode van de geschiedenis had ik wel interessant gevonden. Die Lodewijk plukte trouwens het volk ook kaal met belastingen."

5. Welke Bijbelse figuur spreekt jou aan?

"Koning David spreekt me aan. Dat was best wel een ondeugd, een rusteloze ziel, zo zie ik hem. En een boef. Hij pakte de vrouw van een ander af. Maar hij kwam toch weer tot de bron terug. Tijdens de opnames van Bijbelen met sterren (*) vond ik het zo mooi dat we door alle verschillen heen in dit verhaal raakvlakken ontdekten en de verbinding maakten met elkaar."

6. Wat is je meest onhebbelijke gewoonte?

"Ik geef soms te laat mijn grenzen aan en dan kan ik onredelijk worden. Dan kan ik om iets kleins heel boos worden, terwijl er heel veel onder zit wat dan opspeelt."

7. Om welke gunst zou je Jezus willen vragen?

“Dat mensen meer respect en begrip voor elkaar hebben en de dialoog met elkaar aangaan, zonder te beoordelen of te veroordelen. Dat zou mijn vraag aan Jezus zijn. Het Nieuwe Testament is geënt op de liefde van Christus die geneest en verbindt. Dat wordt vaak vergeten. In de huidige maatschappij, op wereldniveau, is die boodschap zo belangrijk. Respecteer een ander en ga met elkaar in gesprek.

Weet je, soms zijn er hogere doelen die belangrijker zijn dan jezelf. Ik denk aan mijn moeder die nu dement wordt, die verlies ik nu iedere dag. Ik ben blij dat ik voor haar mag zorgen. Dat je dichtbij bent, daar gaat het om. Dat is ook de liefde die je dan ontvangt.

Van Jezus leer ik dat je in het leven je zekerheden en regels aan de kant moet zetten voor een hoger doel. Daar moet je wel zelf aan werken. Je moet die verbinding zoeken.”

<https://www.eo.nl/artikel/teun-fohn-uit-urk>

* Bijbelen met sterren

“In *Bijbelen met sterren* willen we de relevantie van de Bijbel laten zien”, legt eindredacteur Tom Mikkers uit. “Het is met name gericht op mensen bij wie het boek uit beeld is geraakt of die er nog niet bekend mee zijn. De BN’ers zitten in een sfeervolle winterse villa aan de rand van bos en heide. Het programma heeft dan ook het gezellige van *Heel Holland Bakt* en de sfeer van *BinnensteBuiten*. Je ziet dat de deelnemers gefascineerd raken door het geloof. Ik hoop dat we dat gevoel ook bij de kijkers oproepen.”

Dienstrooster juni 2024			
	zondag 2 juni	zondag 9 juni	zondag 16 juni
1	Ferry vd Kuil	Jan Willem Hoorweg	Hilda Herholdt
Bloemen	Ellen vd Kuil	Emmy Reinten	Ellen vd Kuil
Trakteren		Jan&Nora de Rijk	
Koffie		Priscilla Ndlovu	
	zondag 23 juni	zondag 30 juni	
1	Klaas Jan Leeuw	Eddie de Jong	
Bloemen	Emmy Reinten	Joke de Jong	

Agenda juni 2024		
zondag 2 juni	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer FinCom vergadering
dinsdag 4 juni	9:00-13:00	Kerkkantoor
zondag 9 juni	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer Koffiedrinken
dinsdag 11 juni	9:00-13:00	Kerkkantoor
zondag 16 juni	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 18 juni	9:00-13:00	Kerkkantoor
zondag 23 juni	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer
dinsdag 25 juni	9:00-13:00	Kerkkantoor
zondag 30 juni	10:00	Eredienst Ds. Y Dreyer

Verjaardagen juni 2024		
woensdag 5 juni	Wijnand Andeweg	082 550 3769
vrijdag 7 juni	Ellen van der Kuil	083 626 3272
zaterdag 8 juni	Wanda Groenewald	071 362 6976
zaterdag 8 juni	Jur Koning	
vrijdag 14 juni	Clyde Groenewald	071 362 7005
dinsdag 18 juni	Wilbie Bakkers	
dinsdag 18 juni	Amanda Knoester	082 501 7556
dinsdag 18 juni	Wilma Mandelstam	083 231 4862
woensdag 19 juni	Charlotte Reinten	083 441 2141
zondag 23 juni	Jennifer Bianchi	082 461 3428
wonesdag 26 juni	Caroline Strydom	086 186 9030
zaterdag 29 juni	Rian Nagel-Knoester	
zondag 30 juni	Eddie de Jong	074 120 4101

MARANATHA KERK	
Webadres	http://www.nlgemeente.co.za
Facebook	http://tinyurl.com/FBMaranatha
Straatadres	Sherborneeweg 3, PARKTOWN
Postadres	Nederlandsprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 09h00 – 13h00	Joke de Jong 072 443 3535 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 Code 198765 for online payments
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 083 626 3272 evdkuil@gmail.com
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Ferry van der Kuil 082 336 1035 Ferdie@estruct.co.za
Organist	Johan van Staden 082 928 5874 jvstaden@protonmail.com